



Diep bedroefd, maar ook dankbaar  
dat wij zolang samen mochten zijn,  
geven wij u kennis van het onverwachte overlijden van

De heer

*Marcel Mullens*

Echtgenoot van mevrouw

*Maria Lynen*

"Marcel de schoenmaker"

Geboren te Zonhoven op 20 mei 1929  
en onverwachts van ons heengegaan in WZC Immadi  
te Hasselt op 21 november 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de uitvaartplechtigheid  
op **donderdag 28 november 2024 om 10.30 uur**,  
in de Sint-Quintinuskerk, Heuvenstraat 2 te Zonhoven-Centrum.  
**Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 10 uur.**

De plaatsing van de urne in het urnenveld op de begraafplaats  
van Zonhoven-Centrum, vindt plaats in beperkte kring.

U kan Marcel een groet brengen bij  
Begrafenissen Schraepen-Mathijssen, Halweg 32A te Zonhoven,  
op **woensdag 27 november 2024 van 18.30 uur tot 19 uur**,  
dit in het bijzijn van zijn familie.

Rouwadres: Fam. Marcel Mullens,  
p.a. Halweg 32A - 3520 Zonhoven.  
Online condoleren kan via [www.schraepenmathijssen.be](http://www.schraepenmathijssen.be)



Dit melden u met diepe droefheid:

Maria Lynen zijn echtgenote  
Denise en Ferdi Mullens-Houben  
Elien en Koen  
Freya en Roy  
Ruben  
Stefan en Carine Mullens-Briers  
Maxime en Nina, Mon  
Nicky en Jolien  
Karel en Linda Mullens-Gerrits  
Ann Mullens en partner André Wynants  
Melissa Scheepers  
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Delen mee in dit verdriet:  
Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.  
De families MULLENS, LYNEN, VANHERCK en SWINNEN.

Met dank aan thuisverpleging Eliva  
met in het bijzonder Rachida en Ilona, huisdokter Jente Blokken,  
de zorgende handen in woonzorgcentrum Immadi  
met speciale dank aan Zuster Mia  
en aan iedereen die Marcel met liefde en vriendschap heeft omringd.